

Tekst: Ludvig Holstein 1895
Melodi: Poul Schierbeck 1939

Det er i dag et vejr - et solskinsvejr.
O, søde vår, så er du atter nær.
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter,
nu vil jeg gå og købe hyacinter
og bringe dem til en, som jeg har kær.
Hun købte af de hvide og de blå,
hun købte af de smukkeste, hun så.
Det er i dag et vejr! Og solen skinner.
Og om mig svæver luttet lys sminder,
dem tår jeg med til den, jeg tænker på.
Og de kom svævende i ring og rad.
Hun gik imellem dem og var så glad.
Det er i dag et solskin nok til mange dage,
Og jeg har solskin nok til mange dage,
og jeg må kysse hvert et lille blad.
Hun kysede dem alle, hver især,
hun bragte dem til den, hun havde kær.
Min ven, her kommer jeg med hyacinter.
Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter.
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr.

DET ER I DAG ET VEJR



FORÅR I DANMARK

Foråret er den tid, hvor eventuel sne og is smelter, og jorden begynder at tømpe op. Hver dag går vi mod lysere tider.

Det betyder, at blomster og træernes blade begynder at springe ud. Fuglene kvirrer, og solens stråler varmer.

Forår er også lig med nye smagsoplevelser. I Byens Køkken bruger vi stadig flere økologiske og fynske råvarer.

Vi sætter en ære i at lave mad, der vækker sanserne.

For nogle er stenbiderrogn en sand forårsbebuder.

Andre glæder sig til årets første rabarber, lækre, grønne asparges og lidt senere på sæsonen nye danske kartofler.

Hvilke retter forbinder du med forår?



FORÅR I BYENS KØKKEN

I Byens Køkken folder vi foråret ud. Vi bruger de bedste råvarer, når de er i sæson.

Prøv fx vores stegte kylling med persille, skysovs, kogte kartofler, dampede broccoli og drueagurker.